

Gudstjenester

i Døstrup og Mjolden Kirker

Marts

Søndag d. 6. marts

Midfaste
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen

Søndag d. 13. marts

Mariæ bebudelses dag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

Søndag d. 20. marts

Palmesøndag
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: Ingen

Torsdag d. 24. marts

Skærtorsdag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

Fredag d. 25. marts

Langfredag
Døstrup: 14.30 Liturgisk gudstjeneste
Mjolden: 16.00 Liturgisk gudstjeneste

Søndag d. 27. marts

(sommertid begynder)
Påskedag
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

Mandag d. 28. marts

Anden påskedag
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden: Ingen

April

Søndag d. 3. april

1. s. e. påske
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30

Søndag d. 10. april

2. s. e. påske
Døstrup: 10.30
Mjolden: Ingen

Søndag d. 17. april

3. s. e. påske
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.00 Gertrud Yde Iversen

Fredag d. 22. april

Bededag
Døstrup: Ingen
Mjolden: 9.30 Hveder/kaffe kl. 9.00

Søndag d. 24. april

4. s. e. påske
Døstrup: 10.30 Kunstgudstjeneste
Mjolden: Ingen

Kirkebilen, Frifelt Taxi,
kører til gudstjenester og
arrangementer. Ring på
tlf. 7475 7215 og gør det
gerne dagen før.

Maj

Søndag d. 1. maj

5. s. e. påske
Døstrup: 11.00 Konfirmation
Mjolden: 9.00 Konfirmation

Torsdag d. 5. maj

Kristi himmelfarts dag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

Søndag d. 8 maj

6. s. e. påske
Døstrup: tur til Bovlund
Mjolden: tur til Bovlund

Søndag d. 15. maj

Pinsedag
Døstrup: 11.00 Guldkonfirmation
Mjolden: 9.00 Guldkonfirmation

Mandag d. 16. maj

Anden pinsedag
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30

Søndag d. 22. maj

Trinitatis søndag
Døstrup: 9.00 Gertrud Yde Iversen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 29. maj

1. s. e. trin
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30

Døstrup

Mjolden

Marts, april og maj 2016, 13. årg. nr. 1

Kirkeblad



Læs om:

- Varme hveder i Mjolden Kirke
- Kunstgudstjeneste i Døstrup Kirke
- Gudstjenesteudflugt til Bovlund
- Guldkonfirmation i begge kirker



Børn fra Mjolden Sogn er klar til at bære lys ind.

Sogneliv siden sidst

Siden sidst er adventstiden blevet markeret med en gudstjeneste i Mjolden Kirke, hvor konfirmanderne læste de ni læsninger i en ny opbygning og i fin vekselvirkning med Tønder Gospelkor. I Døstrup Kirke har Sing 'n Swing afholdt adventskoncert med sang, spil og klejner. Da det nærmede sig jul fik Døstrup Kirke besøg af Troldebo, Nyskoven og Døstrup Børnehus. Og så blev der holdt julegudstjeneste for børn, hvor der blev lavet et smukt englebord og et ditto englekor. Juleaften forkyndtes det, at når den store frelseshistoriske venten blev indfriet, så gør vor menneskelige venten det også; og derfor skal vi hellere forvente end afvente. I Døstrup Kirke blev der holdt en festlig nytårgudstjeneste med sammenligningen mellem årsskiftet, trosbekendelsen og bønnerne Fader-vor. På helligtrekongers søndag uddeltes 20*C+M+B+16+mærkater. I Døstrup Kirke har der to gange været kirkebio og i begge kirker har der været kyndelmissegudstjenester med konfirmander, der bærer lys ind. Der har været fastelavnsgudstjeneste, hvor også de voksne kunne slå katten af tønden. Og så har Nikolaj Andersen holdt et spændende foredrag i Mjolden Kirke om lykke. Så alt i alt har der været meget godt sogneliv og sognepræsten modtager altid gerne gode forslag til film, foredrag og musikalske arrangementer.

Preben Kok, sygehuspræst

"Det er jo næsten sådan, at for at være realistisk i dag, så er du nødt til at være troende. For ellers tildeler du dig selv for meget magt. En magt, du ikke har. Og når du erkender det, så får du faktisk en handlekraft. Du finder nemlig også ud af, at du gerne må være sur på, vred eller skuffet over Gud. For han bliver ved med at være der og er solidarisk med dig i din lidelse eller frustration. Han går ikke væk. Det har jeg selv erkendt, for jeg har i den grad kæmpet med Gud. Fyret ham, skældt ud på ham og været tosset på ham. Men det er jo som med barnet. Det giver ikke barnet mest glæde at få ret, men at finde ud af, at forældrene er der for en, at de tager ansvaret - og at de elsker dig ligegyldigt hvad."



En smuk og oplyst Mjolden Kirke en vintermørk aften.

Kunstgudstjeneste i Døstrup Kirke

Søndag d. 24. april kl. 10.30 holdes der kunstgudstjeneste i Døstrup Kirke under overskriften "Tro, håb og kærlighed", for i Døstrup bor kunstmaleren Inger Marie Paulus, der i vadehavets natur finder daglig inspiration til sine værker, der i livfulde farver og med symbolske figurer taler til betragterne om netop tro, håb og kærlighed. Der vil samtidig i kirken være en udstilling af Inger Maries Paulus' værker, der kommer til at indgå i gudstjenesten på forskellig vis. Skulle der være nogen, der har smykker eller andre genstande, der symboliserer treklangen tro-håb-kærlighed, må de meget gerne medbringes. Efter gudstjenesten er der udvidet kirkekafe i Café Laurentius. Alle er meget velkomne til en spændende formiddag, hvor kunst og kirke forenes for en stund.



Guldconfirmation i begge kirker

Glædeligvis er guldconfirmationer blevet en fast tilbagevendende begivenhed og i år har de to hold guldconfirmationer på fornøjelig vis lagt deres festligholdelse på samme dag og endda på pinsedag. Således er der guldconfirmation søndag d. 15. maj kl. 9.00 i Mjolden Kirke og kl. 11.00 i Døstrup Kirke. Efter begge gudstjenester serveres der en kop kaffe, så der bliver god lejlighed til at hilse på guldconfirmationerne. Alle er meget velkomne til disse gudstjenester, der ingenlunde er "private", men er søndagen, hvor sognet byder sine "gamle" confirmationer velkommen tilbage!



Børn fra Døstrup Sogn har greb om lyset. For det fik mørket ikke.



"Dåbens lys er tændt, når livet slukkes" (DDS 448,5).



"Jesus mørkets fyrste bandt, frihed jeg ved Jesus ejer" (DDS 233,2).



Velkommen til!

Børnene i deres fantasifulde udklædninger.

Hele tre tænder blev det til på kirkepladsen.



Boller, kakao og kaffe samlede glade mennesker i Café Laurentius.



Årets dronninger og konger fik kroner på.

Varme hveder i Mjolden Kirke

Bededag fredag d. 22. april kl. 9.00 serveres der varme hveder og morgenkaffe i våbenhuset i Mjolden Kirke inden gudstjenesten begynder kl. 9.30, hvilket er blevet en god tradition. Bededags kendetegn, bønner, er en vigtig del af troslivet som den måde, vi kan henvende os til Gud på med vore egne ord og inderste tanker – ligesom vi kan læse, at også Jesus bad til Gud. Alle fra begge sogne er meget velkomne og vil man springe kaffen over og komme direkte til gudstjenesten, er det naturligvis også i orden.

Årets konfirmander



Årets konfirmation afholdes søndag d. 1. maj og konfirmanderne, der her ses på besøg i den tyrkiske moské i Esbjerg, er:

Mjolden Kirke:

Malene Svendsen Bomberg, Randerupvej 114, Mjolden
Magnus Ahlgren Clausen, Præstegårdsvej 23, Mjolden

Døstrup Kirke:

Suzanna Trijntje Scholtens, Løgumklostervej 16, Lovrup
Ida Hellwig Lauridsen, Vinumvej 39, Vinum
Line Christensen, Søndervej 6, Døstrup
Mie Julie Kristensen, Landevejen 36, Døstrup
Schanne Langmach Skaarup, Genforeningsvej 12, Døstrup
Mette-Line Strange Lund, Bygaden 20, Døstrup
Lucas Lundgreen Nielsen, Landevejen 25, Døstrup

Bertel Haarder, kirkeminister:

"Mange af os er lidt flove over vores trosforhold. Vi taler ikke om det med venner og kolleger - og heller ikke med vore børn. For de fleste af os har der sneget sig en blufærdighed ind. Vi er måske lidt flove over at sige til venner og bekendte, at vi går i kirke. Danskernes religiøsitet er skjult eller meget utydelig. Det er bagsiden af den lutherske tale om trosforholdet, der hører hjemme i lønkammeret. Jeg skulle engang forklare, hvorfor jeg ikke ejer frygt, hvorfor jeg ikke er mørkeræd og ikke er det mindste bange for terrorister. Jeg fik til sidst fremstammet, at det måske hang sammen med min kristendom, men det var næsten flovt at sige det."

Som forårssolen morgenrød

Som den gyldne sol frembryder gennem den kulsorte sky og sin stråleglans udskyder, så at mørk og mulm må fly, så min Jesus af sin grav og det dybe dødens hav opstod ærefuld af døde imod påske-morgenrøde.

DDS 227,1 Thomas Kingo 1689

Fotografiet på kirkebladets forside er taget i Ballum af kunstmaler Else Pia Martinsen Erz, som meget venligt har stillet det til rådighed for kirkebladet – tak for det! De færreste kan se så smukt et motiv uden tænke deres ved det. Det kan være skønheden og storheden. Og det kan være fornemmelsen af, at der er noget bag skyen, som man ikke kan se, men som ubestrideligt er der, så det bliver som et tegn på Guds nærvær. Og når solen bryder gennem skyen er det som en naturens forkyndelse af påskeevangeliet, hvor langfredagens mørke blev afløst af påskemorgens lys af sol og opstandelse. Sorg blev afløst af glæde og håbløshed af håb. Der skal være lys! Glædelig påske!

Nyt hold mini-konfirmander

Så begynder i uge 11 et nyt hold mini-konfirmand for sognenes børn i 3. klasse, uanset hvor de går i skole. Vi har nogle gode timer sammen i konfirmandstuen og kirken. På den måde er mini-konfirmand en god mulighed for at blive mere fortrolig med kirken og med hvad den står for. Endelig er det også en mulighed for børnene for at lære de børn at kende, som de bor i sogn med. Det er ikke et krav at være døbt og heller ikke at man senere vil konfirmeres. Tidsrummet bliver onsdag eller torsdag eftermiddag og det endelige tidspunkt findes, når jeg ved, hvilke børn, der vil være med. Man er altid velkommen til at kontakte mig, hvis man har spørgsmål. *Ian*

Inge Lise Pedersen, menighedsrådspolitiker:

"Mange medlemmer af folkekirken kommer primært i kirken i forbindelse med dåb, bryllup, begravelse og måske til jul og andre højtider. Samtidig er en del af dem søgende og leder efter 'religiøst indhold', som kan give mening og sammenhæng i en verden, de oplever som fragmenteret og brudt. Men de tænker ofte ikke, at de kan få noget religiøst indhold i kirken. Groft sagt opfatter de kirken som en 'ritualanstalt', og hvis kirken ikke formår at vise, at den er andet, vil den med tiden ikke længere kunne kaldes en folkekirke."

Gudstjenesteudflugt til Bøvlund

I lighed med de forgangne års ture til Rønmø Kirke og Renbæk Kirke bliver der atter arrangeret en gudstjenesteudflugt, nemlig søndag d. 8. maj, hvor turen går til Bøvlund Frimenighedskirke. Bøvlund Frimenighed blev dannet i 1879 ud fra Grundtvigs tanker om frihed og også som en reaktion på det tyske herredømme. I den første tid mødtes man privat, men da det begyndte at knibe med pladsen, fordi menigheden voksede, blev det besluttet at opføre Bøvlund Kirke, der blev bygget i 1896 og taget i brug i 1900. Efter genforeningen fortsatte frimenigheden levedygtigt, nu med særlig vægt på det grundtvigske, og i 1992 blev Sten Kaalø så præst for menigheden. Sten Kaalø, der også er digter og forfatter og vil være kendt af mange er prædikant den søndag, hvor menighederne fra Mjolden Sogn og Døstrup Sogn er inviteret til Bøvlund. Der er afgang med bus fra Mjolden Kirke kl. 9.00 og fra Døstrup Kirke kl. 9.10. Efter gudstjenesten giver det en kop kaffe sammen med kirkens menighed og så er vi hjemme senest kl. 12.30. Det vil være rart med tilmelding, der kan foretages til lan – og der er plads til 50 i bussen.



Ny præst på Rønmø

På Rønmø har man langt om længe fået en ny og fast præst, nemlig Gertrud Yde Iversen, der kommer fra Løgumkloster og er udnævnt pr. 1. marts. Således bliver det Gertrud, der kommer til at vikariere i Mjolden og Døstrup, når jeg har fri eller er på kursus. Gertrud ønskes hermed velkommen til, også her på fastlandet. *Ian*



Indsamling i kirken

Juleaften og i juledagene blev der udover MobilePay indsamlet kr. 617,00 i Mjolden Kirke til Børnesagens Fællesråd og i Døstrup Kirke blev der samme dage indsamlet kr. 1.024,50 samt € 10,02 til samme gode formål. Og ved kyndelmissegudstjenesterne indkom mange kilo lysestumper, der bliver lavet til nye lys af Kirkens Korshær. Tak for det hele! De næste indsamlinger finder sted påskedag og når der er konfirmation, så hav gerne en skilling med.

Christian Gottlieb, professor i kirkehistorie:

"På en vis måde synes jeg, at folkekirken har været en nærmest genial opfindelse, som ramme både om forkyndelsen og om forholdet mellem stat og kirke. Selvom dens definition aldrig er blevet endeligt afklaret og stadig er præget af en vis tilfældighed, har den vist sig at fungere forbavsende godt. At en så stor organisation uden en klar definition og ledelsesstruktur kan fungere i over 160 år uden at bryde sammen i kaos, er i sig selv bemærkelsesværdigt og tyder på en stor indre styrke og sammenhæng. Som ramme om forkyndelsen har den muliggjort en betydelig bredde og åbenhed, som giver plads til mange forskellige holdninger. Det er et fællesskab, der ikke bliver omklamrende, men tillader den enkelte at engagere sig så meget, man nu har ønske om og mulighed for."

Kyrie og gloria

Som i de foregående år vil kyrie og gloria indgå i gudstjenesten fra påskedag til og med trinitatis søndag. Kyrie og gloria hører til gudstjenestens ældste led og udtrykker liturgisk, at vi beder den treenige Gud om at forbarme sig over os.

Kirkespejl

I Døstrup Kirke er Silje Annie Edemann Block, Thor Fog-Petersen og Nikoline Milla Nielsen Wind blevet døbt. I Døstrup Kirke er Vibeke Harregaard Tryk og Vivian Weberg blevet viet og Grethe Betty Henriksen og Jørgen Bendt Henriksen har fejret safirbryllup. På Døstrup Kirkegård er Bente-Irene Tobiesens urne nedsat.



Englebordet ved julegudstjenesten for børn.



Jagtgudstjeneste i Mjolden Kirke med messing og smil.

Sogneadresser

Sognepræst:

Ian Ørtenblad, Bygaden 37, Døstrup
tlf. 7475 4106, e-mail: igmo@km.dk
Træffes bedst efter aftale, dog helst ikke mandag.

Menighedsrådsformænd:

Døstrup: Ragnhild Dixen
Drengstedvej 3, Drengsted, 6780 Skærbæk
tlf. 7475 4146, e-mail: radixen@bbsyd.dk

Mjolden: Kresten Kragh-Schmidt
Randerupvej 130, Mjolden Færgesgård, 6780 Skærbæk
tlf. 2968 9668, e-mail: kks@blaakors.dk

Gravere:

Døstrup: Henning Schweer
Genforeningsvej 10, Døstrup, tlf. 5114 4266
Mjolden: Irene Schweer
Præstegårdsvej 27, Mjolden, tlf. 7475 4553

Udgivet af Døstrup og Mjolden Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør: sognepræsten.
Næste blad udkommer primo maj.
Tryk: BL Grafisk - Skærbæk.

Fotografer i dette kirkeblad: Else Pia Martinsen Erz m.fl.



Find os på Facebook:
Døstrup Mjolden Kirker

www.voeskirke.dk



Bøvlund Frimenighedskirke – tag med og se træerne med blade på!