

Siden sidst

Midt i maj var begge sogne på gudstjenesteudflugt til Rømø og på Kristi himmelfarts dag fik Døstrup Kirke besøg af en gruppe blæsere fra Wallmow i det nordøstligste Tyskland. Og i juni måned blev der i Døstrup og Mjolden Sogne holdt tre gudstjenester udenfor de traditionelle kirkerum. Det forgik først i telt på Døstrup Sportsplads pinsedag med mini-konfirmander, røde snore og klokkespil. Derefter var der skovgudstjeneste i Mjolden Skov, om den rige bonde og om at have Gud med i sit liv. Og til sidst var der gudstjeneste i teltet i Drengsted, om disciple, vejskilte og om at vores afstand til Paradis er ét liv. Til alle gudstjenesterne var der fin opbakning, god stemning og flotte kaffeborde. Tak for god modtagelse og godt samarbejde til alle!

Kirkespejl

På Døstrup Kirkegård er Alex Schmidt Lauridsen blevet begravet og på Mjolden Kirkegård er Thyra Bothilde Jensen blevet begravet. Og i september påbegynder de to sognes konfirmander deres undervisningsforløb, herunder flittig gudstjenestedeltagelse, så tag godt imod dem på kirkebænken.

Theodor Jørgensen, dr. theol. og præstebarn fra Døstrup:

"Gudstjenesten er et helle. Gudstjenesten er et andet sted end det sted, man er i hverdagen. Den giver rum til at tænke på Gud og tænke på sig selv i et andet perspektiv, end man normalt kommer til, en ro til eftertanke, et sted til at folde sig ud i tak og lovsang. Gudstjenesten gør plads til at være til stede i et øjeblik på en anden måde, end man ellers er til stede. Hvis gudstjenesten varetages ordentligt, kan den blive noget. Et sted, hvor forskellige meninger kan mødes, hvor mennesker af forskellig baggrund kommer sammen, og hvor man opdager, at der er noget, som bygger bro over forskelle, nemlig det at være skabt i Guds billede."



Blæsere fra Wallmow.

Gudstjenesteudflugt til Rømø.

Sogneadresser

Sognepræst:

Ian Ørtenblad, Bygaden 37, Døstrup
tlf. 7475 4106, e-mail: igmo@km.dk
Træffes bedst efter aftale, dog helst ikke mandag.
Aftale om dåb, bryllup, begravelser, besøg i hjemmet eller på sygehusene sker ved henvendelse til sognepræsten.

Menighedsrådsformænd:

Døstrup: Ragnhild Dixen
Drengstedvej 3, Drengsted, 6780 Skærbæk
tlf. 7475 4146, e-mail: radixen@bbsyd.dk

Mjolden: Kresten Kragh-Schmidt
Randerupvej 130, Mjolden Færgegård, 6780 Skærbæk
tlf. 2968 9668, e-mail: kks@blaakors.dk

Gravere:

Døstrup: Henning Schweer
Genforeningsvej 10, Døstrup, tlf. 5114 4266

Mjolden: Irene Schweer
Præstegårdsvej 27, Mjolden, tlf. 7475 4553

Udgivet af Døstrup og Mjolden Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør: sognepræsten.
Næste blad udkommer ultimo november 2014.
Tryk: BL Grafisk - Skærbæk.

Fotografer i dette kirkeblad:
NKMUSIC (for- og bagsiden), Susan Jørgensen, Lene Aabling
Grøn Posch, Kresten Kragh-Schmidt, Kristen Skriver Frandsen,
Rune Johansen, (Helle Christiansen) og Ian Ørtenblad.

www.voreskirke.dk

Gudstjenester i Døstrup og Mjolden Kirker

September

Søndag d. 7. september

12. s. e. trin.
Døstrup: 10.00 Høstgudstjeneste
for børn og familier
Kirkesodavand

Mjolden: Ingen

Søndag d. 14. september

13. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Kristen Skriver Frandsen

Søndag d. 21. september

14. s. e. trin.
Døstrup: 10.30
Mjolden: 9.00

Søndag d. 28. september

15. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30 Høstgudstjeneste
mest for voksne
Kirkekaffe og æblekage

Koncert med Ann-Mette
Elten i Døstrup Kirke torsdag
d. 23. oktober kl. 19.30.
Billetpris: kun kr. 100,-.

Husk at købe billet og tag
gerne bekendte, venner og
familie med. Alle er meget
velkomne til en god aften.

Oktober

Søndag d. 5. oktober

16. s. e. trin.
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: 9.00

Søndag d. 12. oktober

17. s. e. trin.
Døstrup: Ingen
Mjolden: 10.30

Søndag d. 19. oktober

18. s. e. trin.
Døstrup: 9.00 Kristen Skriver Frandsen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 26. oktober

19. s. e. trin. (Sommertiden slutter ☺)
Døstrup: 9.00
Mjolden: 10.30 Menighedsmøde
Kaffe og snitter



November

Søndag d. 2. november

Alle helgens dag
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe
Mjolden: 9.00

Søndag d. 9. november

21. s. e. trin.
Døstrup: 10.30 Første Verdenskrig
Mjolden: 9.00 Første Verdenskrig

Mandag d. 10. november

Døstrup: Ingen
Mjolden: 19.00 Jagtgudstjeneste

Søndag d. 16. november

22. s. e. trin.
Døstrup: 9.00 Kristen Skriver Frandsen
Mjolden: Ingen

Søndag d. 23. november

Sidste s. i kirkeåret
Døstrup: 9.00 Brorsongudstjeneste
Mjolden: 10.30 Brorsongudstjeneste
Kirkekaffe

Søndag d. 30. november

1. s. i advent
Døstrup: 10.00 Menighedsmøde
Kaffe og snitter
Mjolden: 15.00 Adventsgudstjeneste
Se næste kirkeblad

Kirkebilen, Frifelt Taxi, kører til
gudstjenester og arrangementer.
Ring på tlf. 7475 7215 og gør det
gerne dagen før.

Bilgrafisk 7475 1500

Døstrup

Mjolden

September, oktober og november 2014, 11. årg. nr. 3

Kirkeblad

Koncert

Læs om:

- Koncert med Ann-Mette Elten
- Høstgudstjenester for små og store
- Alle helgens dag med lyskors
- Jagtgudstjeneste nr. 10
- 100, 150, 200, 250 år – læs mere



Rød er pinsedagens farve.



Det transportable klokkespil.



Mini-konfirmanderne samler energi til gudstjenesten!

Koncert med Ann-Mette Elten

Torsdag d. 23. oktober kl. 19.30 er der koncert i Døstrup Kirke med Ann-Mette Elten, der vil være kendt af mange (På slaget 12, PS12, "Hjem til Århus"). Ann-Mette Elten vil ledsaget af sin trio synge danske salmer i nye personlige udgaver samt de helt store sange fra det klassiske repertoire. Ann-Mette Eltens smukke fortolkninger af danske salmer har allerede høstet store roser i kirker landet over og der er lagt op til en musikalsk oplevelse af de helt store. Billetterne koster kr. 100,- og kan købes hos Salon Afrodite i Døstrup og hos Tipskiosken i Skærbæk samt hos sognepræsten. Dørene vil være åbne fra kl. 18.30 og koncerten er blevet til i et samarbejde mellem Mjolden og Døstrup Menighedsråd, hvilket har gjort den lave billetpris mulig. Så tag godt imod initiativet og deltag!

Høstgudstjenester for små og store

Som det er blevet tradition, holdes der også i år to høstgudstjenester. Den første holdes i Døstrup Kirke søndag den 7. september kl. 10.00 og denne høstgudstjeneste er tiltælagt for børn og børnefamilier. Efter denne gudstjeneste er der sodavand, frugt og kaffe. Og skulle der være børn, der har lyst til at bære frugt eller grønt ind ved gudstjenestens begyndelse, er det lige så velkomment, som det er frivilligt. Og søndag d. 28. september kl. 10.30 holdes der høstgudstjeneste for voksne i Mjolden Kirke og efter denne gudstjeneste er der the, kaffe og gammeldags æblekage, som der har været det de sidste par år. Selvom gudstjenesterne er planlagt forskelligt er alle selvsagt meget velkomne begge steder på tværs af alder og sognegrænser!



Mjolden Kirkes guldkonfirmander.



Døstrup Kirkes guldkonfirmander.

Brorsonsgudstjenester - 250 år

I år er det 250 år siden salmedigteren biskop Hans Adolph Brorson døde (1694-1764) og dette vil blive markeret ved gudstjenesterne søndag d. 23. november i begge kirker. Brorson, der har skrevet over 100 salmer i vores salmebog, bl.a. "Op, al den ting" og "Den yndigste rose", blev født i Randerup og hans bror, Broder Brorson, var præst i Mjolden, før han blev biskop i Aalborg. Søndag d. 23. november er sidste søndag i kirkeåret og kaldes også domsøndagen, fordi dens tema er den yderste dag og dommen på denne. Men i årets anledning vil dette tema blive foldet ud på baggrund af Brorsons teologi og salmer, som der vil blive sunget flittigt af. Alle er meget velkomne!

Bibelaftener - 200 år

I anledning af at det Det Danske Bibelselskab i år fylder 200 år, vil der blive holdt Bibelaften i Døstrup Kirke tirsdag d. 18. november og i Mjolden Kirke onsdag d. 19. november, begge steder fra kl. 19.30 til 21.00. Med oprettelsen af Det Danske Bibelselskab blev det med tiden muligt for alle at eje en bibel, så i den anledning vil begge kirker holde en Bibelaften, hvor der vil givet et lille oplæg om Bibelen, dens tilblivelse og betydning. Hvis nogen har en Bibel på et andet sprog, en historisk eller på anden måde interessant Bibel, må den meget gerne medbringes. Der vil blive læst højt fra Bibelen på andre sprog og efter det indledende oplæg vil der være mulighed for samtale.



Turen går til Drengsted.



Hvornår skal vi mon i gang?



Kagen gøres klar!



Kaffebord i Drengsted.

Soggenes menighedsmøder

I hvert sogn bliver der i år holdt menighedsmøde, hvor menighedsrådsformanden og præsten fortæller om det forgangne år samt orienterer lidt om den kommende tid i sognet. I Mjolden Kirke holdes mødet søndag d. 26. oktober kl. 11.30 og i Døstrup Kirke holdes mødet søndag d. 30. november kl. 11.00. I begge kirker afholdes mødet i forlængelse af gudstjenesten og i forbindelse med begge møder vil der blive serveret snitter og kaffe. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og kommentere. Alle er meget velkomne! Mjolden Menighedsråd og Døstrup Menighedsråd

Jagtgudstjeneste i Mjolden

I år kan Mjolden Sogn fejre et lille jubilæum, når der for 10. gang afholdes jagtgudstjeneste i Mjolden Kirke, nemlig mandag d. 10. november kl. 19.00. Der vil som altid blive blæst på jagthorn ved Sandblæserne og Bredebro Jagthornsblæsere og hvis det lader sig gøre, vil der være vildtparade udenfor kirken. Før gudstjenesten kan børn og andre stå med fakler (i så fald, kom gerne kl. 18.40) og efter gudstjenesten serveres der, i det fri, gule ærter til alle og i anledning af jubilæet får ærterne lidt hjælp til at glide ned i halsen. Alle, jægere som ikke-jægere, er meget velkomne!



Menigheden sætter sig godt til rette.



Sang under åben himmel.



Kaffebord i skoven.



Flaget vajer.

Første Verdenskrig - 100 år

Det er i sandhed et år med mange historiske markeringer, herunder at det er 100 år siden Første Verdenskrig begyndte. I vores del af landet betød dette, at ca. 30.000 nord-slesvigere blev sendt i krig, hvoraf ca. 5.000 mistede livet, heraf mænd fra både Mjolden Sogn og Døstrup Sogn, som mindetavlerne i kirkerne ikke lader os glemme. Derfor vil vi søndag d. 9. november i forbindelse med gudstjenesterne mindes de døde fra vore sogne. Er der pårørende til de faldne, der deltager, hører jeg det meget gerne inden. Tak. Ian

Møde om fattigdom i Ribe

Ribe Stiftsudvalg for Diakoni (dvs. kirkeligt-socialt arbejde) arrangerer i efteråret 4 møder i Ribe Stift, der sætter fokus på det danske samfund under overskriften: "Var velfærdssamfundet en parentes?" På vores egn er det mødet i Ribe Domkirke onsdag d. 17. september kl. 19.00, der er oplagt at deltage i. Det begynder med en kort gudstjeneste i Domkirken, hvor Baggårdsbandet fra Odense medvirker og herefter giver Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, en kritisk analyse af dagens Danmark. Alle er meget velkomne til dette møde og har man ikke mulighed for at komme frem, så sig det til Ian, så vil der blive arrangeret transport. Programmet ligger i kirkens våbenhuse. Ian, stiftspræst for diakoni i Ribe Stift



Kathrine Lilleør, sognepræst og debattør:

"Altergang er måske noget af det mest mystiske for moderne mennesker at forstå. At falde på knæ og blive velsignet. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er bare noget, der giver mennesker rigtig meget. Der er en sjælelig nøgenhed ved at falde på knæ. Fordi man ikke gør det for hvem som helst. Forkyndelsen af at Gud er med dig, og da især når du har allermest brug for det, er så grænseoverskridende mærkelig. Det er så mystisk, at man kan blive trøstet af det, men det kan man faktisk."