

## Nu med hjemmeside

De to kirker har fået fælles hjemmeside, [www.voreskirke.dk](http://www.voreskirke.dk), hvor man vil kunne orientere sig om aktiviteterne i sognene.

## Indsamling i kirken

Som det er tradition i kirken, og som en del af dét at være kirke samler vi ved særlige lejligheder ind i kirken. Således blev der i forbindelse med høstgudstjenesterne indsamlet kr. 571,50 i Døstrup Kirke til fordel for Jysk Børneforsorg og i Mjolden Kirke blev der indsamlet kr. 467,00 til fordel for Kirkens Korshær. Næste gang der samles ind i kirkerne er ved gudstjenesterne juleaften og juledag.

## Sogneliv siden sidst

Siden sidst er der sket lidt af hvert, som det også fremgår af kirkebladets billeder. I september blev der holdt høstgudstjeneste for børn i Døstrup Kirke, hvor børnene bar frugt og grønt ind og hvor de iskolde hænder blev varmet af hjertervarme. I Mjolden Kirke blev der holdt høstgudstjeneste for voksne med efterfølgende gammeldags æblekage i det herligste efterårssolskin. I oktober blev der i Døstrup Kirke holdt foredrag ved Eberhard Harbsmeier om oplæring i kristentroen, en spændende aften, hvor vi kom vidt omkring. I november blev der holdt jagtgudstjeneste i Mjolden Kirke og i begge kirker blev der også holdt allehelgensgudstjenester, hvor navnene på dem, der er gået bort i det forgangne år blev læst højt. Desuden har sognene afholdt deres fælles udflugt, hvor bussen kørte nordpå til Sædden Kirke ved Esbjerg, hvorefter Joan Andreassen fra Ottersbøl gennemgik det spændende vægmaleri på 140m<sup>2</sup>, Esbjerg-Evangeliet for os. Efter en god frokost på Billum Kro så vi Blåvandshuk Egnsmuseum og Ravnuseet. Herefter gik turen hjem efter en god dag med mange indtryk. I Døstrup Sogn har der desuden været afholdt et menighedsmøde, hvor menighedsrådet fortalte om det forgangne år samt om tanker om det kommende år.

## Kirkespejl

I Mjolden Kirke er Linnea Monska blevet døbt og i Døstrup Kirke er Isabella Carolina Lemoine Schultz blevet døbt. På Døstrup Kirkegård er Helge Mariager Jensen blevet begravet og fra Døstrup Kirke er Poul Vilhelm Andersen blevet bisat. Og i Døstrup Kirke har Gurli og Rooney Zimmermann-Petersen fejret guldbryllup.

## Sogneadresser

### Sognepræst:

Ian Ørtenblad, Bygaden 37, Døstrup  
tlf. 7475 4106, e-mail: [igmo@km.dk](mailto:igmo@km.dk)

Træffes bedst efter aftale, dog helst ikke mandag.

Aftale om dåb, bryllup, begravelser, besøg i hjemmet eller på sygehusene sker ved henvendelse til sognepræsten.

### Menighedsrådsformænd:

**Døstrup:** Gerhard K. Lassen  
Søndervej 15, Døstrup, tlf. 7475 4470

**Mjolden:** Ejnar Schmidt  
Ottersbølvej 7, Ottersbøl, tlf. 7475 2829

### Gravere:

**Døstrup:** Henning Schweer  
Genforeningsvej 10, Døstrup, tlf. 2931 9545

**Mjolden:** Irene Schweer  
Præstegårdsvej 27, Mjolden, tlf. 7475 4553

Udgivet af Døstrup og Mjolden Menighedsråd.

Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten.

Næste blad udkommer primo marts 2012.

Tryk: BL Grafisk - Skærbæk.

### Fotografer i dette kirkeblad:

Mona Schrøder, Gerda Danielsen, Ejnar Schmidt & Jacob Kjøl-ler Andersen. Forside ved Lene Alsing – tak til JyskeVestkysten.

[www.voreskirke.dk](http://www.voreskirke.dk)

# Gudstjenester i Døstrup og Mjolden Kirker

## November

### Søndag d. 13. november

21. s. e. trin., Joh. 4,46-53  
Døstrup: 11.00 Jazzgudstjeneste  
Mjolden: Ingen

### Søndag d. 20. november

Sidste s. i kirkeåret, Matt. 25,31-46  
Døstrup: Ingen  
Mjolden: 9.00 Claus Helsbøl

### Søndag d. 27. november

1. s. i advent, Luk. 4,16-30  
Døstrup: 10.30 Kirkekaffe  
Mjolden: 15.00 Adventsgudstjeneste

## December

### Søndag d. 4. december

2. s. i advent, Matt. 25,1-13  
Døstrup: 9.00 Claus Helsbøl  
Mjolden: Ingen

### Søndag d. 11. december

3. s. i advent, Luk. 1,67-80  
Døstrup: 10.30  
Mjolden: 9.00

### Søndag d. 18. december

4. s. i advent, Joh. 3,25-36  
Døstrup: Ingen  
Mjolden: 10.30

### Tirsdag d. 20. december

Julegudstjeneste for børn  
Døstrup: 18.30  
Mjolden: Ingen

### Lørdag d. 24. december

Juleaften, Luk. 2,1-14  
Døstrup: 16.00  
Mjolden: 14.30

### Søndag d. 25. december

Juledag, Joh. 1,1-14  
Døstrup: 10.30  
Mjolden: 9.00

### Mandag d. 26. december

Anden juledag, Matt. 10,32-42  
Døstrup: Ingen  
Mjolden: 10.30 Thala Juul Holm

## Januar

### Søndag d. 1. januar

Nytårsdag, Matt. 6,5-13  
Døstrup: 16.00 Nytårsgudstjeneste  
Mjolden: Ingen

### Søndag d. 8. januar

1. s. e. helligtrekonger, Mark. 10,13-16  
Døstrup: 9.00  
Mjolden: 10.30 Kirkekaffe

### Søndag d. 15. januar

2. s. e. helligtrekonger, Joh. 4,5-26  
Døstrup: 9.00 Claus Helsbøl  
Mjolden: Ingen

### Søndag d. 22. januar

3. s. e. helligtrekonger, Luk. 17,5-10  
Døstrup: 10.30  
Mjolden: Ingen

# Døstrup Mjolden Kirkeblad

December 2011, januar og februar 2012, 8. årg. nr. 4



## Læs om:

- Foredrag med Ole Hartling
- Julegudstjeneste for de små
- Gospeladventskoncert i Døstrup
- Adventsgudstjeneste i Mjolden

Kirkebilen kører til gudstjenester og til arrangementer. Ring gerne på tlf. 7475 1248.

## Jazzgudstjeneste på søndag

På søndag d. 13. november kl. 11.00 holdes der jazzgudstjeneste i Døstrup Kirke. I gudstjenesten medvirker Gentlemen of Jazz. Efter gudstjenesten er der frokost på Døstrup Landevejskro, hvor bandet også spiller og det hele kan være mere frit. Kroens del af dagen er nærmere omtalt i dagspressen og man kan deltage i begge dele og kun én af dem, helt som man har lyst og tid til. Det er for så vidt to selvstændige arrangementer, hvortil alle er meget velkomne.



Sct. Jørgens Kirkes Pigechor. Ribe Gospelchor.

## Adventsgudstjeneste i Mjolden

Søndag d. 27. november kl. 15.00, første søndag i advent, får Mjolden Kirke besøg af Sct. Jørgens Kirkes Pigechor, der blev oprettet i 1977 og nu ledes af organist Mogens Fangel Damm. Koret består af 18 dygtige piger i alderen 12-19 år, der kommer fra Aabenraa og omegn og korets vigtigste opgave er at medvirke ved gudstjeneste i Sct. Jørgens kirke hver søndag. Derudover synger koret koncerter både lokalt og rundt om i landet. Koret har også afholdt koncerter i udlandet, medvirket i DR's TV-gudstjenester, udgivet cd'er og nu kan de så regne Mjolden blandt deres meritter. Som det er skik læser årets konfirmander undervejs i gudstjenesten de 9 læsninger. Det sker i et samspil med det sungne og er en gammel engelsk tradition, hvor de bibelske læsninger skildrer frelseshistorien fra skabelsen og til Jesu fødsel. Efter gudstjenesten, hvor der også er fællessang, er der gløgg og æbleskiver i Mjolden Forsamlingshus. Alle - børn som voksne - fra begge sogne er meget velkomne! Fri entré både i kirke og forsamlingshus.

## Gospeladventskoncert i Døstrup

Torsdag d. 8. december kl. 19.30 lyder der igen gospeltoner i Døstrup Kirke, når der er adventskoncert med Ribe Gospelkor, der har eksisteret siden 1998 og har et halvt hundrede medlemmer. Mette Madsen er dirigent for koret, der er et initiativ fra Pinsekirken i Ribe, men er nu en selvstændig fritidsaktivitet uden videre tilknytning til kirken. Oliver Casper Juul er med som korets fremragende pianist og i Døstrup Kirke vil koret synge gospel med julepræg og der vil også være fællessang. Efter koncerten er der kaffe og klejner i kirkens sideskib. Fri entré og alle er som altid meget velkomne!

## Julegudstjeneste for børn

Som beskrevet i sidste kirkeblad er skoledelen af Døstrup Børnehus lukket, men både det nuværende Døstrup Børnehus og Døstrup Kirke har mod på at "lade som ingenting" og fortsætte traditionen med en julegudstjeneste for børn. Dette sker tirsdag d. 20. december og vi begynder i Døstrup Kirke kl. 18.30. Alle fra sognene, der har lyst til at være med, er velkomne. De børn, der ville have været skolens 4. klasse går ind med lys og opfører juleevangeliet. Som vi plejer. Hvis dette skal prøves, skal det være i år, så vi bliver i traditionen. Men hvis der imod forventning ikke er stor tilslutning, bliver det ikke gentaget næste år. Forud for aftenen vil der være en form for fællesspisning, der vil blive nærmere omtalt i BLADET.

### **Kathrine Lilleør (1964- ), teolog og sognepræst:**

*"Julenat fødtes Guds gave til os alle sammen. Så meget er til at forstå. Det mener han selv, i alle tilfælde. Guds gave. Glæde og fred til menneskene. Og vi siger tak. Tak siger vi, for det siger man når man får en gave. Og vi giver hinanden gaver juleaften fordi Gud gav os glædesbarnet i julegave. Tillykke med Jesus. Her er en gave til dig, og en til dig, og dig, og dig. Og man glæder sig. Juleglæde, hvad er det? Det ved ethvert barn. Det er gaveglæde."*



Høstgudstjeneste for børn.

## Forsiden 1 - jul med hul igennem

Selvom der ikke er megen umiddelbar julehygge over forside-motivet kunne det alligevel godt være et julekort. For hvad skete der julenat andet end at himlen kom til jorden, at himlen brød ind i menneskets hverdag med evangeliet, så det ikke kunne ignoreres? Og derfor er der i et par tusinde år blevet forkyndt, hvordan Gud blev menneske. Der var noget udefra, der brød ind i menneskets selvforskyndelse, for Gud ville sige mennesket det, som det ikke kunne sige sig selv. Gud ville forsone sig med mennesket og gjorde det på en måde, der blev betalt med den højeste pris af Jesus, men hul igennem kom der. Og således kan vi atter glæde os i adventstiden og i juletiden fejre, at Gud for os blev menneske.

## Nytårgudstjeneste og jubilæer

Søndag d. 1. januar kl. 16.00, nytårsdag, holdes der nytårgudstjeneste i Døstrup Kirke. Efter gudstjenesten, der giver lejlighed til at reflektere over tiden, der både går og kommer, vil der være kombineret nytårsmarkering og reception i kirkens sideskib, for dagen benyttes til behørigt at fejre to af kirkens trofaste medarbejdere, da organist Lisbeth Jepsen har 40-års jubilæum og graver Henning Schweer har 25-års jubilæum. Alle fra begge sogne er meget velkomne!

## Kyndelmissegudstjeneste

Torsdag d. 2. februar er det atter kyndelmisse, og det bliver markeret i Døstrup Kirke med en lysgudstjeneste kl. 19.00, hvor kirken vil være oplyst af levende lys på smukkeste vis.

Alle børn i begge sogne er meget velkomne til at stå med fakler, og må i så fald meget gerne komme kl. 18.40. Der vil i løbet af gudstjenesten være mulighed for alle for at tænde lys i kirkens smukke lyskors. Alle er velkomne til denne gudstjeneste, der plejer at være en særlig stemningsfuld oplevelse.

## Fastelavngudstjeneste for børn

Søndag d. 19. februar holdes der fastelavngudstjeneste i Døstrup Kirke kl. 10.00, hvor børnene meget gerne må møde op i udklædning. Alle børn fra begge sogne er meget velkomne og for forældre (og faddere?) er det en oplagt mulighed for at følge op på, at barnet er døbt og skal vide, at kirken også er hendes eller hans. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning på pladsen foran kirken. Der vil være noget at spise og drikke for de små, og der vil være kaffe til de voksne. Selvom det er sidste søndag i vinterferien håber vi på god deltagelse.

## Etikaften med Ole Hartling

Torsdag d. 23. februar kl. 19.30 holder Ole Hartling foredrag i Mjolden Forsamlingshus under overskriften "Liv og død i menneskets hænder". Ole Hartling, der i en række år var formand for Det Etske Råd er ledende overlæge ved Vejle Sygehus, men er nok allermost kendt som en flittig og respekteret debattør, især i forbindelse med de etiske spørgsmål og dilemmaer, som der bliver stadig flere af i takt med, at vi bliver i stand til mere og mere, men skal beslutte os for, hvad der er rigtigt og ikke mindst, hvad der ikke er. Disse etiske spørgsmål vil Ole Hartling hjælpe os med at blive klogere på, samtidig med at der vil være mulighed for spørgsmål og diskussion. Aftenen lader sig gøre på grund af et samarbejde mellem Mjolden Forsamlingshus, Mjolden Kirke og Døstrup Kirke. Da emnet kan siges at være af betydning for os alle, håber vi på stort fremmøde. Der vil også være nærmere omtale i dagspressen. Kaffe undervejs og fri entré. Alle er velkomne.



Ole Hartling.



Sæden kirke.

Esbjerg-Evangeliet.

## Forsiden 2 - kirken og kroen

Forsidemotivet indgik i en sommergudstjeneste, der blev holdt i Lovrup overfor den gamle kro, der længe har været lukket. Det følgende er et let bearbejdet uddrag fra prædikenen.

Kirken og kroen, to huse, der mange steder ligger ganske tæt og som kan siges at symbolisere to sider af vores liv. Den ene side er hverdagens, det praktiske liv, det vi strider og slider os igennem dag efter dag. Der, hvor vi slår græsset, men det vokser op igen, der, hvor vi fjerner nullermænd i stuen eller sten i marken; bare for at nye kan komme til, ganske af sig selv. Ja, den side af livet, hvor vi i dagligdagen lever sammen, den kan vi lade kroen stå for. Og den anden side af livet, det er den, hvor vi kan tænke, at der er mere mellem himmel og jord, det er den, hvor vi føler os sat ind i en større sammenhæng og det er den, hvor vi tror på, at der er noget, der er større end os selv, der passer på os og vil os det godt. Og den side, den står kirken for som forkynder af det større som Gud, der af kærlighed har vist sig for os i Jesus Kristus. Se, om forholdet mellem de to sider, mellem kro og kirke, skal det handle i dag, for det gør dagens tekster også [1. søndag efter trinitatis med Esajas, der taler om forholdet til næsten, og den arme Lazarus, der ignoreres af den rige mand], og her skal det med det samme siges, at der ikke er tale om et enten-eller. For er det kun kroens side, der dyrkes, så man må være sin egen frelser og den, der selv skal skabe mening i det meningsløse, så bliver det tungt og ensomt. Og omvendt, er det kun kirkens side, der hyppes, som munkene og nonnerne gjorde det i forgangne tider, hengav sig hundrede procent til Gud, så bliver det verdensfjernt og ikke som Gud ville at vores menneskeliv skulle være. Se, billedet er fra Kristkirken i Tønder, hvor der en nat

i april blev kastet med sten, så flere ruder blev knust. Måske det var en ungersvend, der rejste sig fra sit bord på kroen og var sur på kirken? Men sådan skal det måske være, at der nogle gange skal kastes en sten ind i kirken, altså i overført forstand. For kirken kan indimellem godt have brug for et spark bag i for at følge med tiden, ikke for at være slave af tiden, men for at den ikke skal have nok i sig selv, men huske på, at den er bygget for og af de levende stene, de døbtte, dem, der tror. Tænk på Martin Luther, han kastede en ordentlig sten gennem Peterskirken i Rom, så det i den grad gav genlyd! Og sådan kan kirken have brug for en sten hist og her, selvom det er en brat måde at vågne på. For kirke og kro skal hænge sammen. Livet inde i kirken skal hænge sammen med livet udenfor kirken. Og omvendt. Det skal så at sige gå begge veje. For kunne det ikke tænkes, at der også skulle kastes sten den anden vej? Ja, når man ser på billedet, kan man strengt taget ikke se, hvilken vej stenen blev kastet. Man ser kun hullet. Så for tankeeksperimentets skyld kan vi jo forestille os, at stenen blev kastet inde fra kirken og ud blandt folk, hvor den så måske kunne slå hul i den glasklokke, som vi mennesker ofte går i, den som gør, at vi kan have svært ved at tænke på Gud, den, som kan gøre det svært at se det menneske, der har brug for hjælp, ja, det er den glasklokke, der kan holde troen, håbet og kærligheden ude. Og den glasklokke kan også trænge til en evangelisk sten, så lad slutordene være, at kroen har noget at sige kirken, og kirken har noget at sige kroen!

### **Benedikt XVI (1927- ), katolsk teolog og pave:**

*"Weihnachten ist das Fest der Geschenke geworden, um Gott nachzuahmen, der sich uns selber geschenkt hat. Lassen wir unser Herz, unsere Seele, unsere Gedanken davon berühren. Vergessen wir über den vielen Geschenken, die wir kaufen und die wir empfangen, nicht das eigentliche Geschenk: einander etwas von uns selber zu schenken. Einander unsere Zeit zu schenken. Unsere Zeit für Gott zu öffnen. So löst sich die Hektik. So wird Freude, so wird Fest."*